

γυμνά να κρεμούν επί των οργάνων τους τον σταυρό της χριστιανοσύνης και τους Αγίους Πατέρες και να επιδεικνύουν δημοσίως τα «κάλλη» τους, αποτελούν στίγμα για το σύγχρονο πολιτικό κόσμο, ο οποίος όχι μόνο ανέχεται αλλά και συμπαρίσταται ενεργά σε τέτοιες εκδηλώσεις ηθικής παραλυσίας. Αλήθεια, από πότε η χυδαιότητα και η αισχρολογία ανήκουν στο πεδίο της καλώς εννοούμενης διαφορετικότητας;

Ο καθένας έχει το δικαίωμα, ζώντας μέσα σε δημοκρατικό (έστω και



κατ' επίφαση) πολίτευμα να χρησιμοποιεί το σαρκίο του κατά παράβαση των κανόνων της φύσεως κατ' ιδίαν, όχι όμως και να το επιδεικνύει ομαδικά υπό την αιγίδα της ίδιας της πολιτείας και να προβάλλει το ελάττωμα σαν πρότυπο προς μίμηση. Η ελληνική κοινωνία, από αρχαιοτάτων χρόνων στηρίζουσα την αριστεία και την αρετή, δεν πρόκειται να δεχθεί αυτόν τον σεξουαλικό αποπροσανατολισμό, που επικρατεί και προωθεί η σύγχρονη πολιτική ηγεσία, υπήκουσα σε έξωθεν εντολές που παγίως επιδιώκουν την διάλυση των κοινωνιών, την αλλαγή του ανθρωπογεωγραφικού χάρτη, τον θρησκευτικό αποχρωματισμό με απώτερο σκοπό ένα βαρύτατο πλήγμα κατά της ορθοδοξίας που σήμερα παραμένει σταθερά η μόνη δύναμη που χαλάει τη σούπα της πνευματικής λήθης που μας σερβίρουν κάποιοι θλιβεροί «κοσμοδιορθωτές».

Η αντίδραση του ελληνικού λαού μπροστά σε τέτοιες υβριστικές πρακτικές ξεχαρβάλωσης των ηθών και της οικογένειας είναι δεδομένη. Οι πολιτικοί μας σπέρνουν ανέμους και θα θερίσουν θύελλες.

<http://www.in-ad.gr/index.php/anakoinoseis/deltiatiypou-2018/7751-peri-diaforetikotitas>



ΤΟ ΤΡΕΜΜΑ

Έτος 27^{ον} Φύλλον 263^{ον}



ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

www.agloukasippokr.gr ☎ 2132088417 (Email): pbklukas@yahoo.gr

Για το μήνα **ΙΟΥΛΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018** προγραμματίστηκαν:

1/7/2018	ΚΥΡ.	Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων Άγιασμός	Θεία Λειτουργία 6:30 π.μ.
8/7/2018	ΚΥΡ.	Προκοπίου μεγαλομάρτυρος	Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
15/7/2018	ΚΥΡ.	Κυρικού μάρτ. & Ιουλίπτης τῆς μητρός αὐτοῦ	Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
22/7/2018	ΚΥΡ.	Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς τῆς μυροφόρου	Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
29/7/2018	ΚΥΡ.	Καλλινίκου & Θεοδότῃς τῶν μαρτύρων	Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
Οἱ Παρακλήσεις τῆς Παναγίας θά γίνονται μέ τόν ἑσπερινό στίς 7 τό ἀπόγευμα .			
5/8/2018	ΚΥΡ.	Εὐσιγνίου μάρτ. Ὁσ. Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ	Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
6/8/2018	ΔΕΥΤ.	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ	Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
12/8/2018	ΚΥΡ.	Φωτίου καί Ἀνικήτου τῶν μαρτύρων	Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
15/8/2018	ΤΕΤ.	Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ	Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
19/8/2018	ΚΥΡ.	Τιμοθέου, Εὐτυχianoῦ, Στρατηγίου μάρτ.	Θεία Λειτουργία 7 π.μ.
26/8/2018	ΚΥΡ.	Ἄδριανού καί Ναταλίας τῶν μαρτύρων	Θεία Λειτουργία 7 π.μ.

«Σημείωση»

Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες εκδηλώσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ἐξομολόγησι γίνεται: Μόνο ὅταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ τόν ἐφημέριο καθοριστέι συγκεκριμένη μέρα καί ὥρα. τηλ. **6934603304**

Η σχέση με τόν Θεό –

Μία "προσωπική" υπόθεση .

Πριν λίγο καιρό ήμουν παρών στο ξέσπασμα ενός ανθρώπου. Άρχισε να κατηγορεί την εκκλησία και να λέει τα κλασικά: οι παπάδες μας κλέβουν, οι δεσποτάδες μας θέλουν στην άγνοια υποταγμένους, μας κοροϊδεύουν, μας εκμεταλλεύονται, εγώ αλλιώς τον φανταζόμουν τον Θεό. Μάλιστα, για να στηρίξει όλο αυτά τα παράπονά του έφερε και παραδείγματα πολύ ορθά....Και μ' έβαλε σε σκέψεις. Πολλές σκέψεις.

Να εκμυστηρευτώ μερικές...

Κάνουμε πάντα το λάθος να βλέπουμε τα σφάλματα των παπάδων, των δεσποτάδων και αμέσως λέμε: Να, αυτός έκανε αυτό. Και ποιο είναι αμέσως το συμπέρασμα που βγάζουμε; Άρα, καλά κάνω κι εγώ που δεν πάω στην εκκλησία.

