

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για έναν πνευματικό αγωνιστή είναι η απελπισία.

Γι' αυτό ο γέροντας Παΐσιος έλεγε:

«Να μην απελπίζονται όσοι βρίσκονται μέσα στον κόσμο, όταν είναι κυριευμένοι από πολλά πάθη και η φύση τους είναι άτακτη και τρέχει με ορμή στην κατηφόρα, αλλά να ελπίζουν στην παντοδυναμία του Θεού και να στρίψουν το τιμόνι της γερής τους μηχανής στο δρόμο του Θεού, της ανηφόρας, και πολύ γρήγορα θα προσπεράσουν άλλες βραδυκίνητες μηχανές που τρέχανε μπροστά από πολλά χρόνια στο δρόμο του Θεού».

Και άλλοτε συμπλήρωνε:

Και άλλοτε συμπλήρωνε:

«Δεν πρέπει να απελπίζομαστε, όταν αγωνιζόμαστε αλλά δε βλέπουμε καμιά πρόοδο παρά μόνο μηδενικά συνέχεια. Όλοι οι άνθρωποι μηδενικά κάνουμε, ποιος περισσότερα και ποιος λιγότερα. Βλέποντας ο Χριστός τη μικρή μας προσπάθεια, βάζει ανάλογα μια μονάδα στην αρχή και έτσι παίρνουν αξία τα μηδενικά μας και βλέπουμε λίγη προκοπή. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπίζομαστε, αλλά να ελπίζουμε στο Θεό».

Για τους ανθρώπους που είναι προσκολλημένοι στα υλικά αγαθά ο γέροντας Παΐσιος τόνιζε:

«Ο κυριευμένος από υλικά πράγματα είναι κυριευμένος πάντα από στενοχώρια και άγχος, γιατί τότε τρέμει μην του τα πάρουν και τότε μην του πάρουν την ψυχή. Ο τσιγκούνης πάλι, που αγκύλωσε το χέρι του από το πολύ σφίξιμο, έσφιξε και την καρδιά του και την έκανε πέτρινη. Για να θεραπευθεί, **θα πρέπει να επισκεφθεί δυστυχισμένους ανθρώπους, να πονέσει, οπότε θα αναγκασθεί να ανοίξει σιγά-σιγά το χέρι του και θα μαλακώσει τότε και η πέτρινη καρδιά του και θα γίνει καρδιά ανθρώπινη και έτσι θα του ανοιχθεί και η πύλη του Παραδείσου».**

Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε:

«Όσοι αναπαύονται μέσα στον υλικό κόσμο και δεν ανησυχούν για τη σωτηρία της ψυχής τους, μοιάζουν με τα ανόητα πουλάκια, που δεν θορυβούν μέσα στο αυγό, για να σπάσουν το τσόφλι, να βγουν έξω να χαρούν τον ήλιο — το ουράνιο πέταγμα στην παραδεισένια ζωή, αλλά παραμένουν ακίνητα και πεθαίνουν μέσα στο τσόφλι του αυγού».

Αποσπάσματα από το βιβλίο: “Διδαχές Γερόντων”

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΔΩΔΕΚΗΜΕΡΟΥ	
24-12-95	ΚΥΡ. Εύγενίας, 'Αχαϊκού, Φιλκ. Θ. Λειτουργία 7π.μ.
25-12-95	ΔΕΥΤ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Θ. Λειτουργία 6π.μ.
26-12-95	ΤΡ. Σύναξ. Θεοτόκ. Κεχαριτωμέν. Θ. Λειτουργία 7π.μ.
27-12-95	ΤΕΤ. Στεφάνου Πρωτομάρτυρος Θ. Λειτουργία 7π.μ.
30-12-95	ΣΑΒ. Όσιου, Γεδεών εν Τυρνάβ. Θ. Λειτουργία 7π.μ.
31-12-95	ΚΥΡ. Όσ. Μελάνης τής Ρωμαίας Θ. Λειτουργία 7π.μ.
1-1-96	ΔΕΥΤ. Περιτομή Ι.Χρ. Βασιλείου Μ. Θ. Λειτουργία 7π.μ.
2-1-96	ΤΡ. Όσ. Στραφείμ του Σαράφ. Θ. Λειτουργία 7π.μ.
5-1-96	ΠΑΡ. Μ. Όρες " Θ. Λειτουργία " Άγιασμός 6π.μ.
6-1-96	ΣΑΒ. ΘΕΟΦΑΝΙΑ Θ. Λειτουργία " Άγιασμός 7π.μ.
7-1-96	ΚΥΡ. Σύναξ. ΙΩΑΝΝΟΥ Προδρόμ. Θ. Λειτουργία 7π.μ.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ 1996

Από την Ίστορία μας

Τό Τρόμμα

Έτος 27^{ον} Φύλλον 256^{ον}

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

www.agloukasippokr.gr ☎2132088417 (Email): pbklukas@yahoo.gr

Γιά τό μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018 προγραμματίστηκαν:

5/12/2018	ΚΥΡ. Άββακούμ του Προφήτου	Θεία Λειτουργία	7 π.μ.
9/12/2018	ΚΥΡ. Σύλληψις τής Αγίας Άννης	Θεία Λειτουργία	7 π.μ.
16/12/2018	ΚΥΡ. «Τών Άγιων Προπατόρων» Άγγαίου Προφήτου	Θεία Λειτουργία	7 π.μ.
23/12/2018	ΚΥΡ. Τών εν Κρήτη δέκα μαρτύρων	Θεία Λειτουργία	7 π.μ.
25/12/2018	ΚΥΡ. Η κατά σάρκα ΓΕΝΝΗΣΙΣ του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ	Θεία Λειτουργία	6 π.μ.
30/12/2018	ΚΥΡ. Όσιου. Άνυσίας & Γεδεών του εν Τυρνάβω	Θεία Λειτουργία	7 π.μ.

«Σημείωση»

Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες εκδηλώσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το.

Χριστούγεννα κατά τον Άγιο Παΐσιο

Κάποτε ρώτησαν τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο για τα Χριστούγεννα και πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε το γεγονός της Γεννήσεως, ότι δηλαδή ο Χριστός «Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου».

Ο Χριστός με τη μεγάλη Του αγάπη και με την μεγάλη Του αγαλλίαση που σκορπάει στις ψυχές των πιστών με όλες τις άγιες γιορτές Του, μας ανασταίνει αληθινά αφού μας ανεβάζει ψηλά πνευματικά. Αρκεί να συμμετέχουμε και να έχουμε όρεξη πνευματική να τις πανηγυρίζουμε πνευματικά. Τότε τις γλεντάμε πνευματικά και μεθάμε πνευματικά από το παραδεισένιο κρασί που μας φέρνουν οι Άγιοι και μας κερνούν.

Τις γιορτές για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε τον νου μας στις Άγιες Ημέρες και όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε για τις άγιες ημέρες. Να σκεφτόμαστε τα γεγονότα της κάθε Άγιας Ημέρας και να λέμε την ευχή δοξολογώντας το Θεό. Έτσι θα γιορτάζουμε με πολύ ευλάβεια κάθε γιορτή. Όταν κανείς μελετάει τα γεγονότα της κάθε γιορτής, φυσιολογικά θα συγκινηθεί και με ιδιαίτερη ευλάβεια θα προσευχηθεί. Έπειτα στις Ακολουθίες ο νους να



είναι στα γέγοντα που γιορτάζουμε και με ευλάβεια να παρακολουθήμε τα ροπάκια που ψάλλονται. Όταν ο νους είναι στα βία νοήματα, ζει τα γέγοντα ο άνθρωπος, και έτσι δεν αλλοιώνεται.

— **Γέροντα, μετά την Αγρυπνία των Χριστουγέννων δεν κοιμιάστε;**

— Χριστούγεννα και να κοιμηθούμε; Η μητέρα μου έλεγε: «Άποψε μόνον οι Ε-

βραίοι κοιμούνται». Βλέπετε, τη νύχτα που γερνήθηκε ο Χριστός οι άρχοντες κοιμούνται

βασίλεια, και οι ποιμένες «αγρυπνούν». Φύλαξαν τα ροπάκια την νύχτα παίζοντας την

φλογέρα. Κατάλαβε; Οι ποιμένες που αγρυπνούν είναι τον Χριστό.

— Πώς ήταν Γέροντα, το σπάλαιο;

— Ηταν μία σπλιά μεσα σε έναν βράχο και είχε μία φάνη, τίποτε άλλο δεν είχε.

Εκεί πήγαινε κανένας φτωχός και άφηνε τα ζώα του. Η Παναγία με τον Ιωσήφ, επείδη όλα

ο.Εκεί ήταν το γαίδουράκι και το βοδάκι, που με τα χλωτά τους ζέταναν τον Χριστό!

«Εγώ βοός τον κτησίμενον και όνος την φάνην του κρπίου αυτού», δεν λέει ο Προφή-

της Ησαΐας;

Διαβάστε εδώ: Αγίος Γέροντας Παΐσιος: "Ανθρώποι σα μαγνητόφωνα"

— Σε ένα ροπάκι, Γέροντα, λέει ότι η Υπεραγία Θεοτόκος βλέποντας τον νεογέν-

νητο Χριστό, «χαίρουσα όμοι και δακρύνουσα» αναρωτιόταν: «...Επιδώσω σοι μάζον, τή

τά στήματα τρέφοντι, ή υμνήσω σε, ως Χρὶν και Θεὸν μου; ποίαν εἴρω ἐπι σοὶ προσήγο-

ρίαν;»

— Αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού, η πολύ μεγάλη συγκάταξη του Θεού, την

οποία δεν μπορούμε τίς να συλλάβουμε!

— Γέροντα, πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε το γέγονος της Γεννήσεως, ότι δη-

λαδή ο Χριστός «ζήτησον γεννάται εκ Παρθένου»;

— Για να ζήσουμε αυτά τα βία γέγοντα, πρέπει ο νους να είναι στα βία νοήμα-

τα. Τότε αλλοιώνεται ο άνθρωπος. «Μέγα και παρὰδόξον θαύμα τετέλεσται σήμερον»,

ψάλλουμε. Άμα ο νους μας είναι εκεί, στο «παρὰδόξον», τότε θα ζήσουμε και το μέγλο

μυστήριο της Γεννήσεως του Χριστού. Εγώ θα εύχομαι η καρδιά σας να γίνει Αγία Φά-

νη και το Πανάγιον Βρέφος της Βηθλεέμ να σας δώσει όλες τις ευλογίες Του.

Απόσπασμα από το βιβλίο: «Περί προσευχής», Αγίου Γέροντος Παΐσιου Αγιο-

πέιτου, Άόλοι ΣΤ' (σελ. 195-196)

Χριστούγεννα και να κοιμηθούμε!

Όταν ο νους είναι στα βία νοήματα, ζει τα γέγοντα ο άνθρωπος, και έτσι

αλλοιώνεται».

«Ο Χριστός με τη μεγάλη Του αγάπη και με την μεγάλη Του αγάλαση που

σκορπίζει στις ψυχές των πιστών με όλες τις άγιες γιορτές Του, μας ανασταίνει αληθινά

από μας ανεβάζει ψηλά πνευματικά. Αρκεί να σφιχτείμε και να έχουμε όρεξη που

ματική να τις αναγερθούμε πνευματικά. τότε τις γάλατες πνευματικά και μεθύμε

πνευματικά από το παρὰδόξον κρπσι που μας φέρνον οι Άγιοι και μας κερνον.

Τις γιορτές για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε τον νου μας στις άγιες ημέρες

και όλη τις δούλες που έχουμε να κάνουμε για τις άγιες ημέρες. Να σκεφθούμε τα

γέγοντα της κάθε ημέρας και να λάμε την ευχή δόξολογώντας τον Θεό. Έτσι θα

γιορτάζουμε με ποιο ευλάβεια και με ποιο «...»

«Να μελέτησε και να ζήσει τα βία γέγοντα σνεζεία. Όταν κανείς μελέτησε τα γέ-

γοντα της κάθε γιορτής, φουοισολογικά θα συκωνινηθεί και με τις ιδιαιτερι ενυάβεται τα γέ-

σευχηθεί. Πρέπει στις Ακολουθίες ο νους να είναι στα γέγοντα που γιορτάζουμε και με

ευλάβεια να παρακολουθούμε τα ροπάκια του ψάλλοντα. Όταν ο νους είναι στα βία νοή-

ματα, ζει τα γέγοντα ο άνθρωπος, και έτσι αλλοιώνεται.

— Γέροντα, μετά την Αγρυπνία των Χριστουγέννων δεν κοιμιάστε;

— Χριστούγεννα και να κοιμηθούμε; Η μητέρα μου έλεγε: «Άποψε μόνον οι Εβραίοι

κοιμούνται». Βλέπετε, την νύχτα που γερνήθηκε ο Χριστός οι άρχοντες κοιμούνται

βασίλεια, και οι ποιμένες «αγρυπνούν». Φύλαξαν τα ροπάκια την νύχτα παίζοντας την φλογέρα.

Κατάλαβε; Οι ποιμένες που αγρυπνούν είναι τον Χριστό.

— Πώς ήταν Γέροντα, το σπάλαιο;

— Ηταν μία σπλιά μεσα σε έναν βράχο και είχε μία φάνη. τίποτε άλλο δεν είχε.

Εκεί πήγαινε κανένας φτωχός και άφηνε τα ζώα του. Η Παναγία με τον Ιωσήφ, επείδη όλα

ο.Εκεί ήταν τα χλωτά τους ζέταναν τον Χριστό! «Εγώ βοός τον κτησίμενον και όνος την

φάνην του κρπίου αυτού», δεν λέει ο Προφήτης Ησαΐ-

ας;

— Σε ένα ροπάκι, Γέροντα, λέει ότι η Υπεραγία Θεοτόκος βλέποντας τον νεογέν-

νητο Χριστό, «χαίρουσα όμοι και δακρύνουσα» αναρωτιόταν: «...Επιδώσω σοι μάζον, τή

τά στήματα τρέφοντι, ή υμνήσω σε, ως Χρὶν και Θεὸν μου; ποίαν εἴρω ἐπι σοὶ προσήγο-

ρίαν;»

— Αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού, η πολύ μεγάλη συγκάταξη του Θεού, την

οποία δεν μπορούμε τίς να συλλάβουμε!

— Γέροντα, πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε το γέγονος της Γεννήσεως, ότι δηλαδή ο

Χριστός «ζήτησον γεννάται εκ Παρθένου»;

— Για να ζήσουμε αυτά τα βία γέγοντα, πρέπει ο νους να είναι στα βία νοήματα.

Τότε αλλοιώνεται ο άνθρωπος. «Μέγα και παρὰδόξον θαύμα τετέλεσται σήμερον»,

ψάλλουμε. Άμα ο νους μας είναι εκεί, στο «παρὰδόξον», τότε θα ζήσουμε και το μέγλο

μυστήριο της Γεννήσεως του Χριστού.

Εγώ θα εύχομαι η καρδιά σας να γίνει Αγία Φάνη και το Πανάγιον Βρέφος της Βη-

θλεέμ να σας δώσει όλες τις ευλογίες Του.

*Από το βιβλίο: «Περί προσευχής», Γέροντος Παΐσιου Αγιοπέιτου, Άόλοι ΣΤ'

«Η προσευχή, η ανελπισία και τα υλικά αγαθά»

Οι διδάξεις του γέροντα Παΐσιου για την προσευχή είναι πολύτιμες για κάθε χρι-

στιανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή

με τον Ουρανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότητες άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή