

Να τα κοιτάς και ρίχνοντας τους ματιές να προσεύχεσαι γι' αυτά.
Εσύ με την σκέψη ότι θα φύγεις για μοναχή, δεν σου κάνει καρδιά να δουλέψεις στο σχολείο. Έτσι χάνεις πολλές χαρές από τα παιδιά.

Εκείνα σε αγαπούν, σε θεωρούν σαν μητέρα τους. Να μην τους δείχνεις ψεύτικη αγάπη.

Ακόμη, εκεί μέσα μπορείς να κάνεις πολλή ιεραποστολή.

Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου που θέλουν να πλησιάσουν τον Χριστό και πρέπει να τους βοηθήσεις.

Από σήμερα άλλαξε τακτική.

Κάθε έναν που βλέπεις να τον βοηθάς με την ευχή.

Όταν προσεύχεσαι γι' αυτόν, του στέλνει ο Θεός Χάρη.

Τον κάνεις πιο αγαθό, τον ενώνεις με τον Χριστό.

Ενώ όταν αγανακτείς μέσα σου, του στέλνεις άλλα πράγματα.

Για κανέναν να μην αγανακτείς και για κανέναν να μην δείχνεις κακία.

Πρέπει να ενωθείς με την Εκκλησία και να δείχνεις αγάπη σε όλους.

Αυτό σε βοηθάει να προετοιμάζεσαι.

Λέμε «καλόν Παράδεισο». Από δω μπορείς να ζήσεις τον Παράδεισο.

Προσφέροντας θα χაίρεσαι. Πώς θα γίνεις ασκήτρια, αν δεν ενωθείς με την Εκκλησία;

Πριν μπεις στο σχολείο, να πεις ένα δυνατό «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με».

Όλους να τους χαιρετήσεις με γνήσιο χαμόγελο.

Θα χαμογελάσεις στα παιδιά, θα τ' αγκαλιάσεις με το μάτι σου και όπως τα βλέπεις καθισμένα στα θρανία να ευχηθείς εσωτερικά γι' αυτά.

[...] Εσύ άφησες τον εαυτό σου ελεύθερο για να δείχνεις την αγάπη σου στα παιδάκια;

Μην φοβάσαι που τα παιδάκια είναι εκδηλωτικά.

Άφησε τα να εκδηλώνονται.

Να είσαι χαμογελαστή και συγκαταβατική στην αγάπη που σου δείχνουν.



Από το βιβλίο της Μοναχής Πορφυρίας (Σπυριδούλας Μόσχου), «Μαθητεία στον Γέροντα Πορφύριο», εκδόσεις η «Μεταμόρφωσης του Σωτήρος», Μήλασι.

Ετος 31^{ον} Φύλλον 309^{ον}

ΤΟ ΤΡΕΜΜΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

www.agloukasippokr.gr ☎ 2132088417 (Email): pbklukas@yahoo.gr

Γιά τον μήνα **ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2022** προγραμματίστηκαν:

1/8/2022	ΔΕΥΤ.	Άγ. επτά Μακκαβαίων Έλέσης όσιον.	Άγιασμός	8 π.μ.
6/8/2022	ΣΑΒ.	Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ	Θεία Λειτουργία	7.30 π.μ.
7/8/2022	ΚΥΡ.	Όσιον. Δομητίου τοῦ Πέρσου	Θεία Λειτουργία	7.30 π.μ.
14/8/2022	ΚΥΡ.	Προφήτου Μιχαίου	Θεία Λειτουργία	7.30 π.μ.
15/8/2022	ΔΕΥΤ.	ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ	Θεία Λειτουργία	7.30 π.μ.
21/8/2022	ΚΥΡ.	Μάρτυρος Βάσσης & τῶν τέκνων αὐτῆς	Θεία Λειτουργία	7.30 π.μ.
28/8/2022	ΚΥΡ.	Όσιου Μωουσέως τοῦ Αἰθίοπος	Θεία Λειτουργία	7.30 π.μ.

Κατά τὸ πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Αὐγούστου θὰ τελοῦνται καθημερινὰ στις 7μμ οἱ Παρακλήσεις τῆς Παναγίας μας

«Ενημέρωση»

Συχνὰ στο παρεκκλήσι μας τελοῦνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & ἄλλες εκδηλώσεις οἱ οποίες δὲν περιλαμβάνονται στο μηνιαίό προγραμματισμό μας.
Όσοι ἐπιθυμείτε νὰ ενημερώσετε γι αὐτὲς με SMS, παρακαλοῦμε ζήτηστε το.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ἐξομολόγηση γίνεται: Μόνο ὅταν μετὰ ἀπὸ τηλεφωνικὴ συνεννόηση μὲ τὸν ἑφημέριο καθοριστῆι συγκεκριμένη μέρα καὶ ὥρα. τηλ. **6934603304**

Ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου είναι η παρουσία του Θεού.

Σκέψεις ενός Αγιορείτου μοναχού για την Ειρήνη στην Ευρώπη

7 Μαρτίου 2022

Γέρον Πατάπιος Κασσοκαλυβίτης, Δικαίος της Ιεράς Σκήτης Αγίας Τριάδος

Η υπόθεση της Ειρήνης είναι πέρα από κάθε αμφιβολία, καθώς φρονούμε, από τα πιο καυτά προβλήματα της ανθρωπότητας. Όλοι κατανοούμε πως τυχόν υποβάθμισή του σημαίνει αμέσως αύξηση της πιθανότητας για ένα πλανητικό ολοκαύτωμα.

Τα θλιβερά γεγονότα που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη του έτους 2022 με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τις εκατόμβες των θυμάτων, ανάμεσά τους και ανυπεράσπιστων μικρών παιδιών, με την καταστροφή μιάς ολόκληρης χώρας, με τις προσφυγικές ροές εκατομμυρίων προσφύγων, την καταπάτηση βασικών πτυχών του Διεθνούς Δικαίου και τις απρόβλεπτες συνέπειες στη ροή της ιστορίας, υπογραμμίζουν τα παραπάνω.

Οι Χριστιανοί όμως, ακόμη κι αν αποκλείονταν όλοι οι πόλεμοι, πάλι δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς Ειρήνη: «Ο ζητών ειρήνην, Χριστόν εκζητεί, ότι Αυτός εστίν η ειρήνη, ο ειρηνοποιήσας διά του αίματος του Σταυρού Αυτού, είτε τα εν ουρανοίς είτε τα επί της γης», γράφει ο Μέγας Βασίλειος.

Αν οι άνθρωποι που φλέγονται για την ιερή υπόθεση της Ειρήνης ήταν συνάμα συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, τότε θα πραγμάτωναν το μοναδικό ενδεχόμενο να επανέλθει η **Εκκλησία** σε μία από τις πτυχές του αληθινού μεγαλείου της, να βιωθεί δηλαδή **ως το τέλειο και επιτυχέστερο ειρηνικό κίνημα όλων των εποχών**. Έτσι θα μεταμορφώνονταν σε μάρτυρες της Ειρήνης. Μιάς Ειρήνης που δεν εδραιώνεται μόνο με μεγαλειώδεις πορείες υπέρ της Ειρήνης και μεγαλόστομες διακηρύξεις εναντίον του Πολέμου, ούτε είναι αποκλειστικά ένας τρόπος συνύπαρξης λαών χωρίς πόλεμο, αλλά προπάντων ανάβρυσμα πίστης και ελπίδας μιάς ανθρωπότητας που έχει συναρμοστεί εκούσια σε σώμα Χριστού.

Αυτό το Σώμα είναι η «ειρήνη ημών», που δεν θα πραγματωθεί, ας το κατανοήσουμε όλοι αυτό, μέχρις ότου βρεθούμε όλοι παρόντες μέσα σ' αυτό, συντηρητικοί και φιλελεύθεροι, πιστοί και λιγότερο πιστοί, δεξιοί και αριστεροί, φιλορώσοι και φιλοδυτικοί. Οι διαιρέσεις ισχύουν στο βαθμό που μένουμε έξω από το Σώμα και ακυρώνονται, μόλις γίνουμε σηματοφόροι της Ειρήνης Του. Τότε, στην ψυχή μας δεν θα υπάρχει θέση για τον πόλεμο, τον ανταγωνισμό, το μίσος, την ιδεολογική στράτευση, για ολ' αυτά που μας αλληλοσπαράζουν σήμερα. Τότε θα γίνουμε ειρηνιστές και ειρηνοποιοί.

Ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου· είναι η παρουσία του Θεού.

Ειρήνη σημαίνει πριν απ' όλα ένωση. Και ο Χριστός είναι Ειρήνη, ακριβώς επειδή είναι ένωση θεότητας και ανθρωπότητας. Και μας ενώνει με τον Πατέρα σαν ομοούσιός Του κατά τη θεότητα, αλλά και με την Μητέρα Του και τους άλλους ανθρώπους, σαν ομοούσιός τους κατά την ανθρωπότητα.

Από την άλλη πλευρά, ο έσχατος προορισμός του ανθρώπου, κτισμένου κατ' εικόνα του Λόγου, δεν είναι άλλος παρά το ν' αποτελεί τον «σύνδεσμο» ενότητας ολόκληρης της Δημιουργίας, συντελώντας στην τελική ένωση της κτιστής ανθρωπότητας με την άκτιστη θεότητα του Λόγου. Αυτή είναι η αιώνια και ακατάλυτη Ειρήνη, που επιτρέπει στον άνθρωπο να γίνει ο,τι ακριβώς είναι ο Θεός, χωρίς να ταυτιστεί με την ουσία Του.

Τα όρια της Ειρήνης και της Αγάπης συμπίπτουν. Είναι οι δύο απλωμένες και καρφωμένες παλάμες, που ενώνουν και συγκρατούν τη διασπαμένη ανθρωπότητα πάνω στον Σταυρό, διδάσκοντάς την να θεολογεί τον κενωθέντα Λόγο, μέχρι την τελική Ανάσταση. Αυτές τις παλάμες καλείται να ενσαρκώνει η Εκκλησία στις μέρες μας, διασαλπίζοντας το μήνυμα της ενότητας στα τέσσερα πέρατα του κόσμου. Το σκάνδαλο των διασπασμένων Χριστιανών, -και, ιδιαίτερα στις μέρες μας, των διασπασμένων Ορθοδόξων, μια που ο πόλεμος στην Ουκρανία διεξάγεται μεταξύ Ορθοδόξων- που δεν βλέπουν το ίδιο καθαρά «τους τύπους των ήλων» και αδυνατούν να φωνάζουν ομόφωνα «ο Κύριός μου και ο Θεός μου», καταστρέφει την υπόθεση της Ειρήνης.



Γι' αυτό οι ειλικρινείς ειρηνιστές όπου γης, είναι ανάγκη σήμερα όσο ποτέ να ταυτίσουμε το όραμα της Ειρήνης που μας εμπνέει, με το Πρόσωπο του αναστημένου Χριστού.

Η Ειρήνη εμβαθύνεται στην ανθρώπινη φύση τόσο περισσότερο όσο αυτή η φύση προσανατολίζεται προς ένωσή της με τη θεία φύση του Δημιουργού της. Όσοι εργάζονται γι' αυτήν την ένωση, είναι οι μόνοι πραγματικοί **ειρηνοποιοί** και γι' αυτό ακριβώς «υιοί Θεού κληθήσονται».

Μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης
Δικαίος της Ιεράς Σκήτης Αγίας Τριάδος

Άγιος Πορφύριος Συμβουλές σε εκπαιδευτικό για την νέα σχολική χρονιά!

11 Σεπτεμβρίου 2021

Άγιος Πορφύριος (1906-1991).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Να φέρεις στο μυαλό σου τα παιδιά, όπως κάθονται στα θρανία και να κάνεις μια προσευχή γι' αυτά.

Όταν μπεις μέσα, να τους χαμογελάσεις και να τους μιλήσεις λίγο για την καινούργια χρονιά.

Αν ατακτήσουν μερικοί, χωρίς να κοιτάς αυτούς, με καλοσύνη να πεις: Ε, παιδιά, εδώ ήρθαμε να μάθουμε γράμματα, όχι να μιλάμε.

Μην τα μαλώνεις φανερά. Συμφωνείς; Εσύ τι κάνεις;

Να μην κουμπώνεσαι, να ανταποκρίνεσαι στην αγάπη που σου δείχνουν τα παιδάκια.

Έτσι, άμα αγαπούν εσένα, θα μπορέσεις να τα οδηγήσεις κοντά στον Χριστό.

Όταν μεγαλώσουν θα σε θυμούνται και θα γίνεις το μέσον για να οδηγηθούν στον Χριστό.

Να τα κοιτάς και ρίχνοντας τους ματιές να προσεύχεσαι γι' αυτά.

Εσύ με την σκέψη ότι θα φύγεις για μοναχή, δεν σου κάνει καρδιά να δουλέψεις στο σχολείο. Έτσι χάνεις πολλές χαρές από τα παιδιά.

Εκείνα σε αγαπούν, σε θεωρούν σαν μητέρα τους. Να μην τους δείχνεις ψεύτικη αγάπη.

Ακόμη, εκεί μέσα μπορείς να κάνεις πολλή ιεραποστολή.

Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου που θέλουν να πλησιάσουν τον Χριστό και πρέπει να τους βοηθήσεις.

Από σήμερα άλλαξε τακτική.

Κάθε έναν που βλέπεις να τον βοηθάς με την ευχή.

Όταν προσεύχεσαι γι' αυτόν, του στέλνει ο Θεός Χάρη.

Τον κάνεις πιο αγαθό, τον ενώνεις με τον Χριστό.

Ενώ όταν αγανακτείς μέσα σου, του στέλνεις άλλα πράγματα.

Για κανέναν να μην αγανακτείς και για κανέναν να μην δείχνεις κακία.

Πρέπει να ενωθείς με την Εκκλησία και να δείχνεις αγάπη σε όλους.

Αυτό σε βοηθάει να προετοιμάζεσαι.

Λέμε «καλόν Παράδεισο». Από δω μπορείς να ζήσεις τον Παράδεισο.

Προσφέροντας θα χαίρεσαι. Πώς θα γίνεις ασκήτρια, αν δεν ενωθείς με την Εκκλησία;

Πριν μπεις στο σχολείο, να πεις ένα δυνατό «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με».

Όλους να τους χαιρετήσεις με γνήσιο χαμόγελο.

Θα χαμογελάσεις στα παιδιά, θα τ' αγκαλιάσεις με το μάτι σου και όπως τα βλέπεις καθισμένα στα θρανία να ευχηθείς εσωτερικά γι' αυτά.

[...] Εσύ άφησες τον εαυτό σου ελεύθερο για να δείχνεις την αγάπη σου στα παιδάκια;

Μην φοβάσαι που τα παιδάκια είναι εκδηλωτικά.

Άφησε τα να εκδηλώνονται.

Να είσαι χαμογελαστή και συγκαταβατική στην αγάπη που σου δείχνουν.

Από το βιβλίο της Μοναχής Πορφυρίας (Σπυριδούλας Μόσχου), «Μαθητεία στον Γέροντα Πορφύριο», εκδόσεις η "Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι.